

25. Vastenaovend in Beringe – deel 1

PRINS 2021 VAN CV DE BERINGSE KUUS:

PRINS NEEMES I

Een toepasselijke titel van de Beringse Carnavalsvereniging voor **het jaar 2021: Geen** liedjesfestival – geen optochten – geen carnavalsbals – geen prinsenrecepties en noem maar op.

Vanwege de coronatijd zal het niet mogelijk zijn om iets voor grote groepen te organiseren. *“Want waor normaal gesproke ut vaselaovesvirus hoeëgtij viert, is de ganse wêrreld in bedwang van een virus, det un sjtuk minder joeksig is.”* Helaas – want Carnaval is een aloude traditie.

Is afgelasting ooit eerder voorgekomen vragen wij ons af? Laten we teruggaan in de historie van ons dorp. Wanneer kwam de Vastenaovend in Beringe tot bloei? Daarvoor moeten we teruggaan naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Een carnavalsvereniging was ons dorp nog niet rijk, maar in de jaargangen van Midden-Limburg zien in het jaar 1952 het volgende bericht staan:

Men had dus wel weet van de Vastenaovend en ook in

omliggende dorpen werden kleine

activiteiten ontplooid. Zo was men in Panningen bezig om ter gelegenheid van de 24^e Jaarbeurs, die begin 1953 zou plaatsvinden, een carnavaleske optocht door het dorp te laten lopen. Getuige de berichtgeving in M.L. december 1952.

BERINGE

Carnaval. Naar wij vernemen organiseert Fanfare St. Jozef gedurende de carnavalsdagen Maandag en Dinsdag iets nieuws voor Helden: Gecostumeerd Carnavalsbal waarbij voor de origineelste kleding of costuums dagprijzen beschikbaar worden gesteld. Een neutrale jury zal de prijzen toekennen. Kosten zullen hieraan niet zijn verbonden en iedereen heeft dus kans op een prijs.

werd deze vergadering belegd om te komen tot het organiseren van een optocht bij gelegenheid van de komende 24e Limburgse Jaarbeurs. Als nu die ene moeilijkheid, welke deze is blijft nog even onbekend voor de lezer, overwonnen kan worden dan gaat Panningen bij de 24e Jaarbeurs een carnaval tegemoet die oud en jong een gepaste en prettige ontspanning zal geven.

Men wilde de vastenaovend serieus gaan aanpakken. Maar helaas zou het heel anders gaan lopen. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door een grote ramp: De Watersnoodramp. Overal werden acties gehouden om het vele leed van de getroffen bevolking te verlichten en in de kerken werd volop gebeden voor de

overledenen van de ramp. Men vond het niet passend om feest te gaan vieren. Daar verscheen in Midden-Limburg het volgende bericht:

Alles werd op de lange baan geschoven en misschien dat er in het jaar 1954 weer volop vastenaovend gevierd kon worden.

Carnaval. De Carnavalsfestiviteiten zijn in Helden definitief afgelast. Ook zal er niet gedanst worden tijdens de Carnavalsdagen. Een en ander i.v.m. de nationale ramp.

Bron: Arno Bos

Hoe ernstig de ramp voor ons land was, blijkt o.a. uit onderstaande gegevens:

Info Watersnoodramp: In totaal zijn 1836 mensen om het leven gekomen.

Er overstroomde 150.000 hectare in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Meer dan 47.000 stuks vee en 140.000 stuks pluimvee kwamen om in het water.

Ongeveer 72.000 inwoners moesten worden geëvacueerd.

3.000 Woningen en 300 boerderijen werden verwoest. Meer dan 40.000 woningen en 3.000 boerderijen waren beschadigd.
