

## 7. De Kerkhoflaan van Beringe

Een historische plek in Beringe: de statige laan vanaf de kerk naar het kerkhof.



BERINGE — KAPJELIJK GEZIEN VANAF DE KERKHOF LAAN

Menigeen kan zich de grote en robuuste bomen nog herinneren. Wat zouden ze ons veel te vertellen hebben. Over hetgeen zij in de loop van tientallen jaren hebben meegemaakt. En beeldbepalend voor het dorp. Maar zij zijn niet meer. De tand des tijds knaagde aan de bomen, die al die tientallen jaren aan weer en wind blootgesteld stonden. Inmiddels al enige tijd geleden door jong groen vervangen.

Laten we nog enkele wetens waardigheden uit de mottenballen tevoorschijn halen. Te beginnen met de aanplant van de bomen. Waarschijnlijk ergens vlak na de bouw van de kerk (1928). De laan voert naar een veldje, waarop toen

het kerkhof werd aangelegd. Als je ter plekke secuur kijkt, zie je de laan vanaf de kerk iets omhoog hellen. Sta je op het kerkhof en kijk je richting Kaumeshoek, dan loopt het landschap weer enigszins omlaag. Geen idee, hoe die verhoging ontstaan is.

Op bijgevoegde tekening van Karin Deneer is mooi te zien, hoe het eens was. Zelfs een gedeelte van de vroegere kiosk met trapje stond er nog en we konden ver kijken richting Mariakapel en Hoove. Hoezeer is de situatie daarna veranderd.

Een kleine honderd meter links van de laan bevond zich de bedding van de onvoltooide Noordervaart. Enkele struiken in het midden van de tekening geven deze plek nog aan.

### *DE OUDE BOMEN IN DE WINTER*

Langs het pad richting het kerkhof plantte men de bomen. Zij waren na de bouw van de kerk door het kerkbestuur aangekocht en ergens stond te lezen, dat de koop werd afgesloten door de toenmalige penningmeester van dit bestuur, de heer Holten.

