

## (63) Bevrijding van Beringe – 80 jaar geleden

Wat een bijzondere voorstelling was het vijf jaar geleden – ‘Van Verzet naar Vrijheid’ – t.g.v. 75 jaar bevrijding.

Ja, de tijd gaat verder; heden 18 november 2024, Beringe reeds 80 jaar bevrijd! Deze keer geen extra theateropvoering in de kerk, maar ieder kan op zijn eigen manier denken aan de vrijheid, die we al die jaren hebben mogen behouden.



Laten we met onderstaand verhaal, gelezen in een dagboek, er toch even bij stilstaan en weet hebben van die zware dagen rondom die bevrijding. Een oud inwoner van Beringe schreef in het geheim met eigen woorden op, wat er rondom hem heen plaatsvond. Hij deed dat in een schoolschriftje met een gevonden potlood. Delen van die tekst staan hieronder weergegeven. Te beginnen met enkele aantekeningen over die beruchte dagen in oktober eraan voorafgaand: **‘De Kerkrazzia’**.

Bijzonder om te lezen.

### Jaar 1944

**7 oct.** – ‘s Avonds stond hier en daar papier opgeplakt, dat alle geschikte personen van 16-60 jaar zich in Panningen moesten melden.

**8 oct.** - ‘s Zondagsmorgens om 8 uur aanwezig zijn; gereedschap meebrengen. Dit is namelijk maar een uitloksel geweest, dat ze die mannen eerder zouden krijgen om mee te gaan.

‘s Zondagsmorgens al vroeg stonden de Duitsers op hoek en straat om de jongens en mannen op te pikken. Ze gingen de huizen af en waar ze nog op bed lagen moesten ze er direct uit en werden weg getransporteerd. Waar naar toe men wist het niet.



**“Donderdag 16 nov.** - ‘s Namiddags zijn de Engelse jagers weer hier geweest en hebben weer vaak geschoten. Tegen de avond kwamen er een heel partij transportvliegtuigen over van Duitsland af. Ze waren fatsoenlijk laag tegenover anders.

**Vrijdag 17 nov.** - Hebben de Duitsers weer razzia gehouden op de mannen. Men zag ze hier en daar met groepjes lopen en spoedig waren ze ook bij ons in de buurt. We waren weer juist ondergedoken, want er is er een boven komen kijken, maar niet bij ons op de kamer. Toen hij gezocht had, kwam er een ander en vroeg of hij overal gekeken had. Ja. Toen gingen ze.

We hoorden later Duitsers aan de deur bij Sef en wisten niet, wat die op het laatst nog zouden



komen doen. Dat waren Duitsers geweest met een gewonde. Want aan het Oud Kanaal waren twee paarden gedood en 2 Duitsers dood en 2 gewonde soldaten, welke op hun eigen mijnen waren gelopen. In de avond hadden we veel geschreeuw gehoord in de buurt van het Oud Kanaal. De hele nacht hebben ze nog geschoten: dan eens de Engelsen aanhoudend en dan de Duitsers.

**Zaterdag 18 nov.** – Jac. Verkoelen en Kessels zijn nieuw magazijn nog 's middags aan het branden, hebben de Duitsers allicht nog aangestoken. De dag van de bevrijding van Helden-Beringe – waar 't onderduikleven van velen een einde gaf. Volgens de radio is Beringe om 1 uur bevrijd, dat de eerste Engelse pantserwagens door Beringse straten kwamen. De hele dag heeft de mitrailleur gegaan aan 't Oud Kanaal. We konden de kogels vanuit het zolderraam tussen Naus en P. Smets langs en neer zien schieten. Tegen de avond hebben de jagers nog geschoten op kanonnen en vervoer van de Duitsers op de Grashoek.

**Zondag 19 nov.** – 's Morgens hoorden en zagen we de hele tijd tanks rijden en soldaten gaan. We wilden weten of de Engelsen ook werkelijk hier waren. We zagen het al spoedig. Bij H. Bruijnen en J. Kessels en 't patronaat hadden ze zich al in de grond gegraven, tot dekking voor de vijand. De eerste vroegen we wat, maar hij kon natuurlijk niet met ons praten. Weldra kwam er een en sprak ons aan in 't Hollands. Hij vroeg, waar we vandaan kwamen.

Eindelijk bevrijd, maar het gevaar bleef nog lange tijd aanwezig.”

-----

**Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen. Martin Luther King**